

**25 februari 2014**

**Persbericht: Gelijke rechten, dat is exact wat wij willen**

Tijdens de Antwerpse gemeenteraadszitting van 24 februari zorgde de tussenkomst van Vlaams Belang - raadslid Filip Dewinter voor verontwaardiging en plaatsvervangende schaamte bij de andere fracties. Naar aanleiding van een agendapunt rond de WorldOutgames die vorig jaar plaatsvonden in Antwerpen, vroeg Dewinter zich af "of we nu ook al gaan pleiten voor gelijke rechten voor hermafrodieten". De tussenkomst was duidelijk niet gespeend van enige kennis van genderidentiteiten en seksuele oriëntatie.

Een hellend vlak

De holebibeweging heeft zich de voorbije jaren inderdaad verruimd. Ook transgenders zijn van harte welkom en de beweging zet zich in om ook hun belangen te verdedigen. Onderzoek aan het Steunpunt Gelijkekansenbeleid (2011) toont aan dat zij een kwetsbare groep vormen op vlak van levenskwaliteit. Samen met onze aangesloten verenigingen zet Het Roze Huis zich dan ook in voor deze doelgroep. Wij geloven in gelijke rechten voor iedereen. Bepaalde groepen hiervan uitsluiten, zet de samenleving op een hellend vlak. Waar dat toe kan leiden, zien we in Rusland waar holebi's en transgenders ongestraft opgejaagd worden. We zien het in Nigeria en Oeganda waar holebi's en transgenders vogelvrij verklaard worden door hun eigen overheid. En nog al te vaak zien we het in onze eigen omgeving waar holebi's en transgenders te maken krijgen met agressie, uitsluiting en discriminatie.

Voor wie de geschiedenis kent...

Het Roze Huis wil daarom de kennis over genderidentiteit en seksuele oriëntatie vergroten, mensen met elkaar in contact brengen en kwetsbare groepen versterken. We kunnen dat niet alleen. We rekenen op middenveldorganisaties, het onderwijs, politici... op de hele samenleving.

Morgen 26 februari stelt Het Roze Huis een educatieve website voor over de strijd van holebi's in Vlaanderen. Op [www.holebipioniers.be](http://www.holebipioniers.be) vinden leerkrachten een educatief pakket dat hen helpt het holebithema bespreekbaar te maken in de klas. Vertrekkend vanuit allerlei vormen van discriminatie laten we leerlingen aansluiting vinden bij de discriminatie die holebi's ondervinden. Iedereen is van harte welkom op het voorstellingsmoment van deze website. Hetero of homo, transgender of cisgender, zelfs meneer Dewinter.